

BİLİŞİM TARİHİMİZİN UNUTULMAZLARI: NECDET BULUT

24 Kasım 2018

Açış Konuşması

Hülya KÜÇÜKARAS - BMO Yönetim Kurulu Başkanı

Saygıdeğer Öğretmenlerimiz, Değerli Konuklar, Çok Sevgili Meslektaşlarım,

Sizleri, çok anlamlı bir günde birlikte olmanın mutluluğuyla yönetim kurulumuz adına saygıyla, dostlukla selamlıyorum. Hoş geldiniz, onur verdiniz.

İstanbul Temsilciliğimiz, duygulandırıcı ve heyecan verici bir girişimle “Bilişim Tarihimizin Unutulmazları” dizisini başlattı. Bu, bizim tarihimiz!... Çok çeken, daha da çok çekeceği belli olan bir ülkenin yurttaşları olarak mesleğimizi yerine getirirken yaptıklarımızla yapmadıklarımızla, söylediklerimizle suskunluğumuzla, edimlerimizle duruşumuzla bu tarihi biz yaptık... Dolayısıyla bu etkinlikleri, her birimizin birer “tarih yapıcı” olduğunu meslektaşlarımıza anımsatmak, özellikle genç meslektaşlarımıza “tarih bilinci” aşılacak bakımından çok önemsiyoruz. Başta Temsilcilik Koordinatörümüz Arif Cevizci olmak üzere İstanbul Temsilciliğimizin tüm üyelerini bu değerli çalışmayı başlattıkları için kutluyor, emek verenlere içtenlikle teşekkür ediyoruz.

Bilişim tarihimizi yaratan öğretmenlerimiz, önderlerimiz, Cumhuriyetimizin aydınlanmacı, ilerici çizgisini sahiplenen tutumlarıyla, bu yönde verdikleri ürünler ve yapıtlarla da bizlere yol gösterdiler. Bugün, 24 Kasım, Öğretmenler Günü; bu açıdan da özel bir gün... Tarihte eşi görülmemiş bir uzgörüyle “tam bağımsızlık ve çağdaş uygarlık” ülküsüyle Cumhuriyetimizi kuran Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, Cumhuriyetin “laik ve bilimsel eğitim” anlayışından ödün vermeden bizleri yetiştiren öğretmenlerimizi saygıyla anıyor, bizleri aynı kararlılıkla eğitmeyi sürdüren tüm öğretmenlerimize en derin saygılarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Onlara ne denli teşekkür etsek az... Ne yazık ki ülkemizde demokrasiyi, bağımsızlığı savunmanın, toplum yararını gözetmenin, aydınlanma yolunda uğraş vermenin bedeli çok ağır. Bu bedeli ödemek; işinizden, aşınızdan, her türlü özgürlüğünüzden, sonunda canınızdan olmayı bile göze almak demek. Tasarlanmış bir karşıdevrim, tasarlanmış ve örgütlenmiş bir cahil bırakış, 40 yıl önce olduğu gibi bugün de iş başında.

Yurtseverleri yıldırma, susturma için her türlü aracı kullanan karanlık, Necdet Bulut’u da yalnızca insanı, yalnızca ülkesini sevdiği için yaşatmadı. Aynı yıllarda öldürülen o çok zor yetiştirdiğimiz değerlerimiz, aydınlarımız yaşasaydılar, o çalışkanlıklarıyla üretip genç kuşakları yetiştirseydiler bugün bilimiyle, teknolojiyle, sanatıyla bambaşka bir Türkiye’de olacaktık.

İşte, bu kitabın^(*) her satırında neden yaşatılmadıklarını yeniden yeniden anlıyoruz. Size gönül borcumuz çok büyük Sayın Neşe Erdilek Bulut; bize eşsiz bir armağan verdiniz. Bu kitap, salt bilişim çalışanları için değil, kendini yaşadığı topluma sorumlu sayan herkes için bir kılavuz. Kitaba emek verenlere, yazılarıyla yorumlarıyla katkıda bulunanlara yürek dolusu teşekkürlerimizi iletiniz lütfen.

Necdet Bulut’un yazılarında ısrarla vurguladığı ekonomik bağımsızlık, bütüncü planlama, teknolojiye bağımsızlık ve içselleştirilmiş bir bilişim kültürü için bugün de yılmaksızın savaşım vermeyi ödevimiz sayıyoruz. Üstelik Bulut’un yazılarının çok dikkat çeken bir yanı var: dil!... Duru, pırl pırl Türkçe sözcükler, bilişim terimleri... Kullandığı dil bile mesleğimizin halkın yararına nasıl yapılacağına göstergesidir.

Necdet Bulut’un kısacık yaşamına sığdırdığı nice başarıdan, mücadelesinden, örgütçülüğünden öğreneceğimiz o denli çok şey var ki... En başta, güçlü bir mücadelenin ancak engin bir düşünsel birikime dayandığı... Günümüzde en büyük gereksinimimiz de bu: Eylemliğimizin dayanağı olacak düşünce yoğunluğuna ulaşmak, düşüncelerimizi bulanıklıktan arındırıp güçlü sözcüklerle dile getirebilmek. Biliyoruz ki hem bu kitapla hem bugün burada yapılacak konuşmalarla dağarcığımız, düşünce evrenimiz varsıllaşacak; Necdet Bulut’u tanıyıp yaşatmanın, toplumsal yükümlülüğümüz olduğu gerçeğini bir kez daha kavrayacağız.

Bizlere Necdet Bulut’u anlatmak için koşup gelen eşi Neşe Erdilek Bulut’a ve tüm dostlarına; bilişim alanındaki önemli katkılarıyla bir yandan geleceği kurarken diğer yandan bilişim tarihimizin yapımcıları olan çok değerli açıkoturum konuşmacılarımıza candan teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli Konuklar,

Sözlerimin başında “tarih bilinci”ne değinmişim. Tarih bilinci, yalnızca geçmişte neler olduğunu öğrenip bunlardan ders çıkarmak, yapılan çalışmaları saygıyla anmak değildir kuşkusuz; başlatılan işlerin, o büyük emeklerin boşa gitmemesi, geleceğe taşınması için uğraş verme sorumluluğunu edinmektir. Şimdi, sözlerimi bitirirken de bu anlayışla Necdet Bulut’a seslenmek istiyorum.

Sayın Necdet Bulut, hani siz demokrasi için, özgürlük için, bağımsızlık için mücadele çağrısı yaparken “Bugünün görevi,” diyordunuz ya, işte biz de bugün bu görevin bilinciyle, sizin öğretilerinizden aldığımız güçle savaşımımızı sürdürmeye kararlıyız. Karanlığa direnmek, bugünün de görevidir Sevgili Öğretmenimiz! Sizi en derin saygılarımızla, sonsuz gönül borcumuzla anıyoruz. Sizi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız!...

*: Karanlığın Katlettiği Bir Bilim İnsanı: Necdet Bulut, Hazırlayan: Neşe Erdilek Bulut, Yazılama Yayınevi, Haziran 2018